

Hugo Bouter

# De voetstappen van de Meester

*'Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u Zijn voetstappen navolgt'.*

1 Petrus 2:21

---

Bent u een volgeling van Christus? Dat is fijn. Maar volgt u dan ook Zijn voorbeeld na? Wat dat kan inhouden, zien we in het leven van Stefanus en van talloze vervolgte christenen ook in deze tijd. In vele landen neemt de christenvervolgning alleen maar toe. Hebben we de kosten berekend van het volgen van de Heer? Het kan ons alles kosten, inclusief ons eigen leven.

Natuurlijk moeten we onderscheid maken tussen het lijden van Christus Zelf en ons eigen lijden als volgelingen van Hem. Hij leed niet alleen van de kant van de mensen, maar Hij heeft vóór ons geleden, zegt Petrus hier. Dat wil zeggen, dat Hij voor al de Zijnen het oordeel van de kant van God heeft gedragen op het kruis van Golgota. Daarin is Hij uniek en is Zijn lijden uniek. Hij is in onze plaats gaan staan en is van God verlaten in de drie uren van duisternis. Maar wat het lijden en de verdrukking van de kant van mensen aangaat, kunnen wij wel delen in Zijn lijden en Zijn voorbeeld navolgen.

Bij Stefanus zien wij dat hij echt een beeld van Christus was, met name in Zijn sterven. Het slot van Handelingen 7 toont om zo te zeggen dat hij het eerste en het laatste kruiswoord herhaalde en gelovig op de lippen nam (Hand. 7:54-8:1).

Hij bad om genade en vergeving voor zijn vervolgers, en riep terwijl hij werd gestenigd: 'Heer, reken hun deze zonde niet toe'. Dit correspondeert met het eerste kruiswoord: 'Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen'. Het laatste kruiswoord luidde: 'Vader, in Uw handen bevel Ik Mijn geest' (zie Luc.

23:34 en 46). Dit herkennen we in de bede van de stervende Stefanus, die de Heer aanriep en zei: 'Heer Jezus, ontvang mijn geest' (Hand. 7:59).

Hij riep Christus eerbiedig aan als de Heer van zijn leven, en de Heer stond klaar om hem op te nemen in de heerlijkheid. Want Stefanus zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan Gods rechterhand (Hand. 7:55). Het geheim hiervan was een Geestvervuld leven, zoals we in het voorgaande vers lezen, en een geloof dat zelfs in deze extreme situatie alleen op Jezus zag. Ziende op Jezus, wat een voorbeeld! Christus Zelf richtte Zich op het kruis tot de Vader en herhaalde de woorden van Psalm 31, waar we lezen in vers 6: 'In Uw hand beveel ik mijn geest'. Stefanus op zijn beurt richtte zich tot de Heer in de hemel, in het volle vertrouwen dat Hij zijn geest zou ontvangen in de heerlijkheid, wat er ook gebeurde met zijn lichaam hier op aarde.

We kunnen lijden ondergaan van de kant van vijanden en vervolgers, maar het kan ons ook worden aangedaan door naambelijders die anderen haten en buitensluiten, mensen die door een sterke partijgeest worden gedreven en zelfs in staat zijn tot moord en doodslag. Zoals we hier lezen van Saulus vóór zijn bekering, dat hij instemde met de moord op Stefanus (Hand. 8:1). Volgen wij dan ook de voetstappen van de Meester? Zijn wij werkelijk een beeld van Hem?

*Maak mij een beeld van U,  
zo vol van ootmoed, liefde en trouw,  
maak mij een beeld van U.*

Lied 187 Joh. de Heer

---

OudeSporen 2020

